

De rechter zijbeuk

Tegen de linkermuur bevinden zich 4 kalkstenen heiligenbeeldjes uit de 19e eeuw.

1) Thomas van Aquino: een zeer bekende dominicaan, een groot theoloog uit de 13e eeuw.



2) Leonardus van Veghel: één van de martelaren van Gorkum, hij stierf in 1572 de marteldood.



3) Barbara: zij leefde rond 300. Door haar vader werd ze in de toren opgesloten. Later werd haar vader door de bliksem gedood. Op grond daarvan wordt zij beschermster tegen brand en bliksem.



4) Juliana van Luik: een kloosterzuster rond 1200. Zij kreeg een visioen, waardoor zij een eerste aanzet gaf voor het feest van sacramentsdag.



Ramen links in de rechter zijbeuk

De Heilige familie. Maria spint garen, terwijl Jozef het timmermans-vak leert aan Jezus.

Het grote raam in de andere muur beeldt 'De aanbidding van de Drie Koningen' uit.



Ramen achterwand in de rechter gezin.

zijbeuk

De aanbidding van Jezus door de herders en het ontvangen van de Heilige Geest door Maria en tien (!) apostelen. De Heilige Geest is zichtbaar in de gedaante van vurige tongen.



De ramen in de rechter zijmuur

- 5. *Zalig de armen van geest.*



In het midden Sint Franciscus, de vriend van de natuur. Zijn handen en voeten zijn in verband gewikkeld, hetgeen duidt op de stigmata. Links in dit raam een eenvoudige boerenknecht, de Heilige Werner, die vanwege zijn geloof werd opgehangen (vandaar het

touw). Rechts de heilige Isidorus, patroon van de boeren. Alles wat hij bezat, gaf hij weg aan de armen. Onderaan in dit raam een eenvoudig



- *6. Zelig de zachtmoedigen.*

Links staat de Heilige Liduina van Schiedam, die met veel geduld haar ziekte droeg.

In het midden Sint Jozef, afgebeeld zonder baard, met de lelie van zuiverheid in de hand.

Rechts de man Job. Hij had alles verloren (op de achtergrond staat zijn huis in brand), maar hij bleef vertrouwen op God.

- *7. Zelig die wenen.*

Hub Levigne interpreteert deze tekst als volgt: Zelig die wenen om eigen zondigheid en die van anderen. In het midden Johannes de Doper met het lam aan zijn voeten.

Links een kloosterzuster en monnik, biddend voor de zonden van mensen. Rechts een heilige kluizenaar, het

doodshoofd verwijst naar het eindige van het leven, waarvan wij ons altijd bewust moeten zijn.

Rechter achterwand

- 8. *Zalig die honger en dorsten naar gerechtigheid.*

Het hert dat drinkt aan stromend water verwijst naar Psalm 42. 'Zoals het hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar U, mijn God.' Linksboven de heilige Paulus met een boek, als schrijver van de brieven in het Nieuwe Testament, en een zwaard (Paulus is onthoofd).



Daarnaast twee Pausen: Leo XIII en Pius XI. Zij schreven de twee grote sociale encyclieken over de rechtvaardigheid: *Rerum novarum* (1891) en *Quadragesimo Anno* (1931).

Raam boven het zangkoor

In dit raam wordt Christus samen met de apostelen afgebeeld, allen met een stralenkrans



boven hun hoofd, ook Judas. Onder hen zijn de armen en de zieken afgebeeld, voor hen zijn de zaligsprekingen bestemd.

Achterin de kapel rechts

Een beeld van de H. Antonius van Padua, overleden in 1231. Deze populaire franciscaan wordt aangeroepen voor het terugvinden van zoekgeraakte spullen.



Achtermuur rechts

Maria van altijddurende bijstand. Gesneden uit één stuk notenhout, omlijst door koperwerk en marmer.





Achter in de kerk

Links naast de hoofdingang is een gedachtenissteen geplaatst voor priester Johan Meijer, die om geloofsredenen in 1684 is vermoord.



Orgel

In de hoofdingang bevindt zich de entree naar het oksaal. Hier bevindt zich een pijporgel dat in 1900 is gebouwd door Ludwig Schwarze uit Anholt in Westfalen, Duitsland. Destijds gebouwd voor € 500,- Tot circa 1940 werd het orgel van wind voorzien door een orgeltrapper, ook 'balgentreder' genoemd, die de

winddruk, de adem van het orgel, moest verzorgen. Daarna werd een elektrische windmachine, een ventilator, geplaatst.

Vredeskapel

De glas-in-loodramen, die in 1993 zijn geplaatst, zijn vervaardigd door de

Ootmarsumse glaskunstenaar Annemiek Punt.

De glas-in-loodramen stellen van boven naar beneden voor:

Leven

In volle wasdom zijnde korenaar.

Dood De dode boom over het levenspad.

Verrijzenis Door het licht van Christus is weer zicht op nieuw leven.

Vrede

De duif symboliseert de vrede van de Heilige Geest.





Er hangt een door parochianen vervaardigd wandkleed en er bevinden zich een bronzen Mariabeeld en een kruisbeeld

in de vredeskapel. Ook staat er een tabernakel in de dagelijks opengestelde kapel. Dit is een geschenk van het bisdom, uit de inboedel van een afgebroken kerk.

De Kruisweg

In 1902 werd de huidige kruisweg aangeschaft. De 14 staties zijn in olieverf geschilderd op koper door Joseph E.H. de Fernelmont (1873-1917) uit den Bosch.

De stijl is neo-gothisch: iedereen is gekleed in middeleeuwse dracht. Vrij recent is de kruisweg gerestaureerd door Riet Groot Koerkamp uit Twello.

Overzicht Pastores werkzaam in de Nicolaasparochie van Schalkhaar.

Statie Kolmschate (Opgericht 8 november 1693)

1693 - 1743 Pastoor Joannes Staal

1743 - 1762 Pastoor Henricus van den Bergh

1762 - 1771 Pastoor Petrus van Hees

1772 - 1779 Pastoor Thomas Henricus Guijckink

1779 - 1793 Pastoor Joannes Adolfus Bloemen

1793 - 1799 Pastoor Herman Reimink

1799 - 1809 Pastoor Adam Cuypers

Bouw eerste kerk van Schalkhaar in 1810, de kerk werd vergroot in 1835.

1809 - 1852 Pastoor Andreas van de Vondervoort 1852 - 1882 Pastoor

Johannes Henricus Koestal 1882 -

1913 Pastoor Severinus Joannes

Asma

Bouw nieuwe, huidige kerk, in 1895

1913

-

1920

1920

Pastoor Hilarius Ypma Pastoor Henricus

1920 - 1939

Wilhelmus Marie Bianchi Pastoor Johannes

1939

-

Jacobus van den Burg Pastoor Henricus Otto

1942

1942

Albertus Oostveen Pastoor Willibrordus

-

1948

-

Ruurd de Jong Pastoor Dominicus van Wijk

1948

-

Pastoor Johannes Carel Schievels Pastoor

1969

1969

Franciscus Joseph Gerardus Bomers

-

1985

-

1995

Restauratie huidige kerk, dak in 2001, binnenzijde 2004
1995 Pastoor Brummelhuis
0000 - 0000 H. van de Vegt
0000 Joachim Skiba



*Pastoor
Van de Vondervoort*



Pastoor Asma



Pastoor Ypma



Pastoor Schievels



Pastoor Bomers



Pastoor Brummelhuis



*Pastoor
Van der Vegt*



Pastoor Skiba

Bronvermelding:

www.meertens.knaw.nl

www.heiligen.net

Wij van de Nicolaas, periodieke uitgave Nicolaaskerk,
uitgave Kerst 2000 en Pasen 2003

Schalkhaar, Zicht op kerk en dorp,

T. Groot Koerkamp, P. Eggermont, P. Tervoort, 1993