

LOURDES, 17-22 SEPTEMBER 2014 (vliegtuig)

DAG 1: WOENSDAG 17 SEPTEMBER

We gaan op weg

Eindelijk is de dag aangebroken dat we naar Lourdes gaan. We hebben er lang naar uitgekeken.

Om 10 uur vertrokken we per bus uit Boskamp. We werden uitgezwaaid door familie en vrienden en door alle kinderen van de basisschool want... we hadden een prachtige bus die wel erg opviel: het was de spelersbus van Go Ahead Eagles. We reden met 15 personen luxueus en zonder oponthoud naar vliegveld Eindhoven. Daar werden we ontvangen door medewerkers van de VNB en we konden meteen inchecken. Na de douane hebben we in de vertrekhal rustig op ons vliegtuig gewacht onder het genot van een kopje koffie. Het vliegtuig vertrok met enige vertraging doordat er problemen waren met het laden van de bagage, maar eind van de middag kwamen we veilig in Lourdes aan. Per bus werden we naar het hotel (Croix de Breton) gebracht en daar werden we opgewacht door onze medeparochianen die per bus waren gekomen. We konden ons even opfrissen en daarna moesten we snel aan tafel.

Openingsviering

Door een druk en donker Lourdes gingen we met onze complete groep, voorafgegaan door onze hotelleider en het Lebuinusvaandel, naar de grote ondergrondse kerk, de Pius X. Dit is een immens gebouw. In een hoekje hiervan hielden we met alle andere Nederlandse pelgrims onze openingsviering. Het door pelgrims gevormde koor, ondersteunde de zang en de hoofdaalmoezenier van deze bedevaart, pastor Bas Rentmeester, ging in zijn overweging in op het thema van deze week: *de vreugde van de bekering*. Hij vertaalde het zware woord bekering met het begrip 'omdenken', d.w.z. op een andere, nieuwe manier naar iets, naar ons geloof, naar ons leven, naar onze tekorten kijken of er vanuit een ander gezichtspunt over gaan nadenken en daar misschien blij van worden, vreugde voelen.

Na deze lange dag gingen we moe, maar ook met een verwachtingsvol gevoel over de rest van de week, terug naar ons hotel waar we met elkaar nog even wat dronken en napraatten in de lounge. En toen lekker naar bed.

DAG 2: DONDERDAG 18 SEPTEMBER

We mochten eerst even een beetje uitslapen!

Eucharistieviering

Tussen 8.00 en 9.00 uur konden we ontbijten en daarna vertrokken we in de rolstoel of lopend naar het Heiligdom waar we eerst een mooie eucharistieviering bijwoonden in een kleine kapel. Deze werd geleid door een Belgische priester.

Groepsfoto

Daarna gingen we naar het beeld van de 'Gekroonde Maagd' op het grote plein voor de kerken, daar werd de groepsfoto gemaakt. Het was even zoeken naar een goed plekje voor iedereen maar eindelijk mochten we na 1-2-3.. **lachen!** en was de foto klaar. Een mooie foto waar iedereen leuk opstaat.

Het is een mooi aandenken aan een bijzondere reis met een groep fijne mensen!

Rondleiding

Onze hoteleider Titus Donders leidde ons rond over het Heiligdom. Hij wist heel veel te vertellen, maar op een gegeven moment kregen we toch wel zin in koffie en gelukkig was er een terrasje dichtbij, net over de brug, en daar hebben we met z'n allen lekker buiten gezeten en genoten van een heerlijke Cappuccino. Daarna gingen we naar het hotel om te lunchen.

Vanaf 14.30 volgde nog een stukje rondleiding, over een ander deel van het Heiligdom, zodat we zo zoetjesaan de weg wel al een beetje leerden kennen.

Boeteviering

In de prachtige Rozenkransbasiliek hadden we om 16.00 uur samen met alle Nederlanders een mooie sobere boeteviering die geleid werd door onze eigen pastoor Joachim Skiba. We mochten allemaal ons gezicht 'wassen' met gewijd water. Het gelegenheidskoor met Titus en Maja Donders zong prachtig.

Daarna konden we op eigen gelegenheid nog even rondlopen, of samen met de rolstoelbegeleiders naar de grot, een kaars opsteken of koffie drinken.

Om 19.00uur werd iedereen voor het diner verwacht.

Lichtprocessie

Na het diner vertrokken we weer naar het Heiligdom en we stelden ons op voor de lichtprocessie. Dat was een geweldige ervaring.

De mensen in de rolstoel reden vlak achter het beeld van Maria over de Esplanada naar het grote plein voor de Rozenkransbasiliek.

Het was ondertussen donker en de kaarsjes maakten er een sprookjesachtig geheel van. De liederen en gebeden in alle talen maakten ons stil en devoot. Vlak voor de grote trappen stonden we met de rolstoelen in de eerste rij, de begeleiders en lopers stonden aan de kant.

Vader en zoon Harleman droegen de Nederlandse vlag en het Lebuinusvaandel. Zij stonden samen bovenaan aan de trappen en waren zichtbaar voor alle processiegangers.

Het was een prachtige en ontroerende avond waar we allemaal erg van hebben genoten.

Even napraten

Na afloop van de lichtprocessie ging iedereen op eigen gelegenheid of met zijn/haar rolstoelbegeleider door de drukte terug naar het hotel waar we onze ervaringen konden uitwisselen en bij een drankje nog even konden nagenieten.

DAG 3: VRIJDAG 19 SEPTEMBER

Een vroege start

Een prachtige dag die vandaag voor een flink aantal mensen uit onze groep al heel vroeg begon. Om kwart voor zeven stonden we klaar om de grote kruisweg te lopen. In alle stilte hebben we onder begeleiding van pastoor Joachim Skiba gemediteerd bij de kruisweg van Jezus en daarbij konden we ook onze eigen gedachten de vrije loop geven.

Viering aan de Grot

Na het ontbijt was er een prachtige viering bij de Grot, voor veel pelgrims het hoogtepunt van de Lourdesreis. In verbondenheid met alle Nederlandse pelgrims luisterden we naar de woorden van bisschop Woorts. We merkten dat de emoties bij sommige pelgrims nu echt boven kwamen en daar was alle ruimte voor op de plek waar we de tegenwoordigheid van onze Moeder Maria zo sterk mogen en kunnen voelen.

Gezamenlijke koffie

Na deze viering gingen we naar een prachtig plekje aan de Gave waar we met elkaar, zittend in het gras, koffie dronken en genoten van een heerlijk zonnetje en van de rust die daar heerste. Een paar honderd meter van de Grot, maar het was er stil en we hoorden alleen het geluid van de Gave en van onze eigen gesprekken die niet alleen over het weer gingen. Juist na de viering aan de Grot, gingen deze gesprekken over diepe dingen die ons hart raakten.

Stadswandeling

Na de lunch was er even tijd voor rust. De pelgrims die dit wilden en konden, maakten met onze reisleader een wandeling door Oud Lourdes. We bezochten het kerkhof en het cachot waar Bernadette heeft gewoond.

Sacramentsprocessie

Toen was het al weer tijd voor de Sacramentsprocessie die we volgden vanuit de Pius X, omdat onze pelgrims al een vermoeiende wandeling achter de rug hadden. Een aantal pelgrims mocht de toortsen dragen rondom het Evangelieboek. Dit was voor hen een hele bijzondere ervaring. Na afloop van de Sacramentsprocessie zijn we de rolstoelpelgrims nog even door de grot gegaan.

Maria avond

In de avond hebben we een uur lang enthousiast en vol overgave Marialiederen gezongen samen met Titus en Maja Donders. Dat was een prachtig slot van een lange en vermoeiende dag, maar wel weer één met een gouden randje!

Lourdes: het blijft een stukje hemel op aarde.

DAG 4: ZATERDAG 20 SEPTEMBER

Excursiedag

Vandaag hadden we ook weer een mooie dag voor de boeg want er stonden een aantal excursies op het programma.

Vier pelgrims (Jan, Fransje, Tonnie en Trees) uit onze groep gingen een dagtocht Pyreneeën doen. Zij moesten al vroeg (7.30 uur) vertrekken en hebben een prachtige dag gehad.

Ochtendexcursie Bartres

De rest van de groep vertrok om 9.00 uur met de bus naar het mooie, rustige dorpje Bartres dat op ongeveer 5 km. van Lourdes is gelegen. Hier heeft Bernadette een deel van haar jeugd doorgebracht en ze hoedde daar de schapen.

Eucharistieviering

De parochiekerk speelde ook een grote rol in het leven van Bernadette en in die mooie kerk hebben we een prachtige eucharistieviering gehad waarin pastoor Skiba voorging en twee van onze jongeren, Maarten en Rianne, als misdienaar mochten optreden.

We waren samen met alleen onze eigen groep en het was heel erg fijn!!

Schaapskooi

Daarna was er (voor sommigen een hele snelle) koffie. Voor de mensen die goed ter been waren was er de mogelijkheid om naar de schaapskooi te lopen maar dat was een moeilijke wandeling. Een groot aantal pelgrims zijn er wel naar toe gegaan en enkelen misten daardoor zelfs hun koffie. De groep rolstoelpelgrims bleef lekker op het terrasje in de zon zitten en genoot van de stilte en de rust.

Middagexcursie Pyreneeën

Na een snelle lunch in ons hotel ging het grootste deel van de groep weer in de bus voor een prachtige rit door de Pyreneeën. Zij mochten genieten van het prachtige berglandschap, de mooie vergezichten en het heerlijke weer en ze kwamen moe maar heel voldaan weer terug.

Of alternatief:

De thuisblijvers gingen eerst lekker even rusten en daarna gingen ze samen met hun rolstoelbegeleiders mooie souvenirs kopen in de Limburgse winkel, een stukje wandelen over het Heiligdom, luisteren naar de uitleg van Titus over de mooie mozaïeken aan de voorkant van de kerken, water drinken bij de kraantjes, kaarsen aansteken, lekker zitten op een rustig plekje aan de rivier, kijken naar het begin van de Sacramentsprocessie en luisteren naar de mooie muziek.

Daarna aten we ter afsluiting met elkaar een lekker ijsje op een terras aan het water.

Het was voor de thuisblijvers een heerlijke rustige ontspannen middag.

Bij het avondeten ontmoetten we elkaar weer en konden we verhalen en ervaringen uitwisselen. Iedereen had genoten.

Vrije avond

De avond kon iedereen naar eigen voorkeur doorbrengen.

DAG 5: ZONDAG 21 SEPTEMBER

Internationale Hoogmis

Vandaag staat ons weer een drukke dag te wachten. We vertrokken om 8.15 uur naar de grote ondergrondse kerk, de Pius X, om de internationale Hoogmis bij te wonen. De mensen in de rolstoel kregen een heel mooi plekje vlak bij het Hoofdaltaar, zij konden de mis daardoor heel goed volgen. De anderen zaten wat verder naar achteren maar via de grote schermen was het ook daar goed te volgen. De hoofdcelebrant was deze zondag onze Nederlandse bisschop, Herman Woorts van het aartsbisdom Utrecht. Johan Haverkamp droeg ons vaandel door de kerk. Het was een indrukwekkende viering die bijna twee uur duurde en daarna zijn we lekker met z'n allen gaan koffiedrinken.

Viering met handoplegging

Na de lunch konden we even rusten en daarna gingen we naar de mooie St. Jozef kapel voor een mooie en indrukwekkende viering waarin iedereen die dat wilde een handoplegging van een priester of diaken mocht ontvangen. Voor velen was het een emotioneel moment. Aan het eind van de viering werd het prachtige lied "Gott hört dein Gebet", gezongen door Titus en Maja

Kleine kruisweg

Na het avondeten gingen we met z'n allen weer op pad, nu door het donkere deel van Lourdes, achter de Grot, aan de overkant van de Gave. Daar staan prachtige witte marmeren beelden opgesteld die de Kruisweg van Jezus tonen. Pastoor Skiba leidde ons met heel mooie en zorgvuldig gekozen woorden langs deze beelden, die ook vaak een relatie hebben met ons eigen lijden, onze eigen pijn en verdriet in ons leven. We hadden allemaal een kaarsje gekregen maar die waaiden door de sterke wind steeds weer uit. Het was ook kouder geworden maar toch was het een prachtig en devoot samenzijn.

Zegenen van de devotionalia

Heel koud, maar toch voldaan kwamen we weer in het hotel en in de hotelkapel (in de kelder) kwamen we weer bij elkaar voor het zegenen van alle souvenirs, geschenken en eigen aandenkens die we meenemen naar huis.

Pastoor Skiba zegende ze met gewijd Lourdeswater.

Daarna kregen we van de jongeren nog een aandenken in de vorm van een tekst die weergaf hoe zij deze bedevaart hebben ervaren. Na een afsluitend woordje van de pastoor en van Lammie en een kaartje met een tekst voor de terugreis, sloten we deze avond af met een drankje in de hal.

DAG 6: MAANDAG 22 SEPTEMBER

Terugreis

De buspelgrims moesten al om 6.30 vertrekken. Ze werden door alle vliegtuigpelgrims uitgezwaaid!!

Rondleiding Molen

Nadat ook wij onze koffers hadden gepakt en hadden ontbeten, leidde Titus ons nog rond door de molen waar Bernadette met haar ouders ook heeft gewoond en van waaruit ze naar de grot ging waar ze de verschijningen heeft gehad. Daarna gingen we nog lekker even koffiedrinken op een terras.

Zendingsviering

Om 11.00 uur was de slotviering in de Bernadettekerk aan de overkant van de rivier de Gave. In een mooie eucharistieviering hebben we onze bedevaart afgesloten, in dankbaarheid op deze week teruggekeken en een zegen gevraagd op onze weg door het dagelijkse leven waarnaar we weer terugkeren.

Laatste lunch in hotel

Afscheid van de grot en bidden van de Rozenkrans.

Na de lunch gingen we nog een keer weer naar het Heiligdom. Aan de overkant van de Gave (rivier) zaten we met z'n allen op een bankje of in de rolstoel en we baden met elkaar de volledige Rozenkrans. Ook de jongeren deden daarin actief mee. Het was een heel mooi moment. Daarna gingen we nog een keer door de grot om Maria te groeten en afscheid te nemen.

Terugreis

De terugreis ving aan om 15.00 uur, we vertrokken per bus naar het vliegveld en konden vandaar op tijd vertrekken naar Nederland. In Eindhoven stond de VIP- bus klaar om ons naar Boskamp te brengen. Vlak voor Boskamp zongen we nog één keer uit volle borst het Lourdeslied en we arriveerden er rond 22.00 uur. Van daar uit gingen we na een hartelijk afscheid allemaal weer onze eigen wegen!

Tekst van het lied in de viering met Handoplegging

Gott hört dein Gebet

Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht,
hört er dein Gebet.

Wenn dich Furcht befällt vor der langen Nacht,
hört er dein Gebet.

Refrein:

Er hört dein Gebet, hört auf dein Gebet.

Er versteht was sein Kind bewegt

Gott hört dein Gebet.

Wenn du kraftlos bist und verzweifelt weinst,
hört er dein Gebet.

Wenn du ängstlich bist und dich selbst verneinst,
hört er dein Gebet.

Refrein:

Er hört dein Gebet, hört auf dein Gebet.

Er versteht was sein Kind bewegt

Gott hört dein Gebet.

Wenn die Menschheit vor ihrem Ende steht,
hört er dein Gebet.

Wenn die Sonne sinkt und die Welt vergeht,
hört er dein Gebet.

Refrein:

Er hört dein Gebet, hört auf dein Gebet.

Er versteht was sein Kind bewegt

Gott hört dein Gebet.

Text: Mark Heard

Deutsch: Christoph Zehender

Originaltitel: He will listen to you