

Jezus en ik op de kruisweg

1^e statie

Jezus wordt ter dood veroordeeld.

De diepste vernedering, en U bewaart het stilzwijgen.

- Kleine speldenprikken, en ik.....

2^e statie

Jezus wordt gedwongen zijn kruis te dragen.

U strekte uw armen uit om het kruis te omarmen.

- En ik

3^e statie

Jezus valt voor de eerste keer.

Hoe zwaar is uw kruis, en nog steeds geen klacht.

- Maar ik

4^e statie

Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder.

U was een bron van moed en overgave voor hen die samen met U leden.

- En ik

5^e statie

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen.

Hoe vol liefde bent U, zelfs wanneer Simon U tegen zijn wil helpt.

- En ik in soortgelijke omstandigheden

6^e statie

Veronica droogt het gelaat van Jezus.

Hoe dankbaar bent U, zelfs voor de kleinste gunsten.

- En ik

7^e statie

Jezus valt voor de tweede keer.

Zelfs geen teken van ongeduld, ofschoon alles zeer doet en uw lichaam in brand staat.

- En ik

8^e statie

Jezus troost de vrouwen van Jeruzalem.

Welk een verdriet draagt U toch en denkt U alleen maar aan onrechtvaardigheid en zonden.

- Maar ik

9^e statie

Jezus valt voor de derde keer.

Ze kwellen en beschimpen U met beledigende woorden, en U zet Uzelf er alleen maar toe hen nog meer lief te hebben.

- Maar ik

10^e statie

Jezus wordt van zijn kleren ontdaan.

Ze verschaffen U slechts bitterheid, to op het laatst toe, maar in U is geen bitterheid.

- Maar ik

11^e statie

Jezus wordt aan het kruis genageld.

U strekt uw handen uit naar deze kwellingen en tikt U niet terug van het afschuwelijke lijden dat U vrijwillig op U genomen hebt.

- Maar ik

12^e statie

Jezus sterft aan het kruis

U hebt maar een antwoord voor hen die uw pijn veroorzaken: vergeving, gebed, liefde

- Maar ik

13^e statie

Het lichaam van Jezus wordt van het kruis genomen en in de armen van Zijn Moeder gelegd.

Hemel nog aarde bieden U een plaats om Uw hoofd op te leggen, maar U hebt de enige plaats gevonden, het hart van Uw Moeder.

- Kijk ik daar ook?

14^e statie

Jezus wordt in het graf gelegd.

Zelfs in de dood draagt U uw heilige wonden nog, de prijs voor uw overgrote liefde.

- Bezit ik een soortgelijke edelmoedigheid?