

H. Willibrord

658 – 739

Hoogfeestdag: 7 november

Patroonheilige van geloofscentrum Boskamp

Voormalige patroonheilige
van het huidige geloofscentrum Engelbert Wijhe-Boerhaar
(zie H. Engelbert)



Willibrord Boskamp

1939: patroon van de Utrechtse kerkprovincie

Willibrord was een Angelsaksische monnik, die met elf gezellen zijn vaderland verliet om als missionaris in onze streken het geloof te verkondigen. Door paus Sergius I werd hij in 695 tot bisschop gewijd. Als zodanig vestigde hij zich in Utrecht. Bijna vijftig jaar lang werkte hij onder de heidenen. Hij stierf in de abdij van Echternach op 7 november 739. Zijn graf aldaar is nog steeds in ere. Een deel van zijn relieken rust in de kathedraal van Utrecht.

Met dankbaarheid vereren wij hem als de apostel van Nederland, als sticher van de kerk in onze streken en als vader van ons geloof. (*getijdenboek, algemene inleiding blz. 219N*)

Gebed

God,

Gij hebt de heilige Willibrord bestemd om uw grootheid te verkondigen aan de heidenen en hen tot uw kinderen te maken. Wij vragen U op zijn voorspraak: laat ons als trouwe dienaren altijd uw wil volbrengen om te verkrijgen dat uw volk, ook in onze dagen, toeneemt in verdiensten en aantal. Door onze Heer Jezus Christus, uw zoon en onze Heer, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. (*getijdenboek, algemene inleiding blz. 229N*)

Hymne H. Willibrord

Uit getijdenboek, algemeen deel blz. 227N

Willibrord, in vroeger eeuwen
bracht gij ons het ware licht,
dat verhelderend omstraalde
't kruis, door u hier opgericht.

Brenger van het nieuwe leven
In de blijde boodschap Gods,
Heidendom werd uitgedreven,
Christendom werd Neerlands trots.

Willibrord, blijf ons gedenken,
vruchten van uw moeizaam werk,
dat we ons christen-zijn belijden
één in Christus' éne kerk.

Om de bode, ons geschonken,
om zijn liefde, moed en kracht,
zij aan God, één en drievuldig,
door ons allen dank gebracht.



Willibrordus Boerhaar

H. Willibrord is ook patroon van

het Groothertogdom Luxemburg en van de plaats Echternach;
van het bisdom Haarlem en het aartsbisdom Utrecht;
van de Nederlandse plaatsen Deurne, Oss, Sint-Willebrord en Vlaardingen.
patroon van de bakkers (Nijmegen), van bierhandelaren, caféhouders en herbergiers
(vanwege de bronnen en de vele wijnwonderen)
patroon van toneelspelers en dansers (vanwege de springprocessie te Echternach)
patroon van de arbeiders
patroon van de Sint-Willibrordvereniging