

Tarcisiusdag Bisdom Utrecht

Plusminus 272 misdienaars/acolieten en 100 personen begeleiders/organisatie waren op de been in Utrecht.

Eucharistieviering

Eerst in processie naar de St.Catharinakathedraal voor de eucharistieviering. Wat een mooi gezicht is dat .Zoveel misdienaars en acolieten op een rij en het was muisstil.

Enkele misdienaars en acolieten van onze groep mochten nog iets voorlezen. Wat moet je doen als je klein bent en je kun niet lezen? Je laat je gewoon optillen door een acoliet. Heel veel mensen moesten toch nog even lachen.

Na de viering gingen we in processie terug om ons om te kleden en moesten gelijk weer weg naar de rondvaartboot.

Rondvaart Utrecht

Nu konden we even bijkomen van het snelle lopen en je kon even een broodje eten.

De rondvaart duurde ongeveer 45 minuten .Na de rondvaart gingen we weer terug naar de St.Catharinakathedraal voor onze volgende ronde.

Programma in de Kathedraal

Spel 1: De liturgisch kalender.

Alle belangrijke kerkelijke perioden/feesten lagen op een rij en we moesten er eerst de bijbehorende liturgische kleuren onder leggen, daarna de liturgische attributen en als laatste de bijbelteksten.

Spel 2: De orde van dienst van de eucharistieviering

39 kaarten moesten in de juiste volgorde gelegd worden. Er werd heel wat geschoven, voordat het goed lag. Wat zit er toch veel in één viering.

Spel 3 Liturgische vieringen

Er stonden verschillende attributen op tafeltjes, zoals de monstrans ,kelk, chrisma, rozenkrans enz. We moesten aangeven waarvoor het gebruikt werd.

Spel 4: Heiligen en bijbelfiguren.

Dit was best wel moeilijk en het duurde toch langer dan ik gedacht had.

Foto bestuderen en dan de tekst lezen en vervolgens de tekst bij de goede foto plaatsen.

Hierna gingen we naar het parkeerterrein bij de tuin van Bisschop Eijck voor broodje knakworst en drinken. Sjonge, sjonge wat een broodjes. We konden net zoveel broodjes ophalen als dat we lustten.

Toen gingen we allemaal naar de tuin voor de prijsuitreiking. De Bisschop stond op het balkon en de prijzen moesten daar afgehaald worden en werden door hem persoonlijk uitgedeeld.

Wij hadden de derde prijs gewonnen en liepen naar boven om de Tarcisiusbeker in ontvangst te nemen.

Na de uitreiking gingen we snel naar het station en met de trein weer terug naar Deventer. Hierbij wil ik iedereen bedanken voor een leerzame en een gezellige dag.

Martin Kinds